

Han Lips

Openhartige ontboezemingen tijdens de rijles

Ook een simpel idee kan een leuk, diepgaand programma opleveren, blijkt uit *De rijles*. De instructeurs vielen soms stil van alle verhalen.

In het nieuwe KRO/NCRV-programma *De rijles*, sinds maandagavond elke werkdag om 19.30 uur op NPO 3, worden een aantal rijinstructeurs gevolgd tijdens de rijles. Dat klinkt niet alsof er een lange brainstormsessie aan vooraf is gegaan ("Taxi, maar dan met een leswagen en zonder Maarten Spanjer") maar de eerste aflevering was veelbelovend. En nog grappig ook.

Zo begon de hypernerveuze Lotus (25) al "O my god, o my god!" te roepen, nog voor ze was weggereden achter het Amsterdamse Centraal Station. Ze had haar rijbewijs al, maar deed een opfriscursus. Geen overdaad, want er hoefde maar één omleiding op te doemen – meer regel dan uitzondering in Amsterdam – of ze begon zo hard te kermen dat haar instructeur, de kalme Romeo (54), er de slappe lach van kreeg.

Om haar af te leiden vroeg hij naar haar afkomst. Lotus bleek geadopteerd uit China waar ze ooit als baby in een boodschappenmandje was achtergelaten. Ironisch genoeg werkte ze nu bij zelf bij een supermarkt, maar minder leuk was dat ze daar regelmatig werd geconfronteerd met racisme. "Gewoon schijt aan hebben," adviseerde Romeo, die vanwege zijn donkere huidskleur zelf ongetwijfeld ook ervaringsdeskundige was.

Al even bijzonder was het gesprek dat de Rotterdamse rijinstructeur Danny (34) had met Geertje, een 59-jarige flapuit die haar eerste rijles had. Ze had vroeger wel autogereden, 'maar dat was in een vorig leven'. Ze had namelijk ooit op straat geleefd, vertelde ze, nadat ze door een loverboy achter een raam was beland, aan de heroïne was geraakt en vanwege bolletjes slikken een halfjaar in de gevangenis was beland. Nu was ze clean en had ze in korte tijd zeven kinderen gekregen – dan is een rijbewijs wel

handig. Danny werd stil van al die ontboezemingen: "Heftig zulke verhalen, want ik zit ook gewoon rijles te geven."

Daar had hij een punt, want er werd wel erg veel gekletst in de lesauto's. Er was ook nog een weduwnaar die vertelde hoe hij na de dood van zijn vrouw binnen een jaar zes auto's total loss had gereden. Een jonge visboer die niet van vis hield vertelde over zijn vader, die overleed toen hij nog maar acht jaar was.

Die gesprekken waren misschien iets te fragmentarisch door elkaar gemonteerd, maar *De rijles* bewees weer eens dat een simpel idee een leuk en diepgaand programma kan opleveren.

André Nientied

Ze had op straat geleefd, was nu clean en had in korte tijd 7 kinderen gekregen

→ *De rijles*, NPO 3.



Het Parool Podcasts

Amsterdam wereldstad Ineens geen dak meer boven je hoofd

Zeker 14.000 Amsterdammers zijn dak- of thuisloos, en tegenwoordig gaat het veel vaker dan vroeger om economisch daklozen. Hoe komt dat?

Waar kun je terecht als je van de ene op de andere dag geen dak meer boven je hoofd hebt? En hoe zorg je ervoor dat je je leven weer op de rit krijgt?

Paroolfotograaf **Bas Losekoot** maakte samen met journaliste **Jessica Maas** voor *Het Parool* een zesdelige serie over deze groep Amsterdammers. In *Amsterdam wereldstad* vertelt Losekoot hoe hij steeds vaker mensen op straat tegenkwam die geen thuis meer hadden. En hoe die groep anders leek dan vroeger.

Ook aanwezig is **Cora Hendriks**, projectmedewerker Tijdelijk Wonen bij de Regenboog Groep die in haar werk veel met economisch daklozen in aanraking komt. **Stefan van Dijk**, die zelf plotseling op straat belandde, vertelt wat het leven zonder vaste verblijfplaats met hem doet. "Ik werd zelfs uitgeschreven uit de gemeente."

Via de Regenboog Groep vond hij tijdelijk onderdak. Daar kloppen tegenwoordig 140 mensen per maand aan voor hulp, zegt Hendriks. "Wij noemen ze slachtoffers van de woningcrisis. Dat zeggen we liever dan economisch daklozen."

Wat er zou moeten gebeuren om deze groep daklozen te helpen en wat de oorzaken zijn van het toegenomen aantal slachtoffers van de wooncrisis, hoor je in *Amsterdam wereldstad*.

Het lerarentekort, de huizenmarkt, de autoluwe stad, het rattenprobleem: in *Amsterdam wereldstad* bespreken we elke week een Amsterdams fenomeen.



parool.nl/podcast

Iedere dinsdagochtend een nieuwe aflevering. Scan de QR-code om *Amsterdam wereldstad* te beluisteren