

INTERVIEW STRIJENSE CARLA WISSE ONTMOETTE DANKZIJ 'SPOORLOOS' HAAR BIOLOGISCHE VADER

Carla vond haar vader, maar de zoektocht gaat verder

Carla vond dankzij het KRO-NCRV-televisieprogramma Spoorloos haar biologische vader na een lange, intense zoektocht. Nu hoopt ze op een ontmoeting met haar echte moeder.

Arco Bomgaars

Strijen

Televisiekijkend Nederland kon deze week kennismaken met het levensverhaal van de 55-jarige Strijense Carla Wisse.

Kind van een Koreaanse moeder en een Amerikaanse vader, geadopteerd en opgevoed door het Nederlandse koppel Leo en Wil Wisse en vastberaden om haar biologische ouders te vinden.

Park Soon Ae, zoals haar (Koreaanse) geboortenaam luidt, vond dankzij het programma Spoorloos een dna-match haar vader John Finnell in de Amerikaanse staat Massachusetts. Een ontmoeting zonder happy end, zo blijkt na de uitzending. „Het contact is inmiddels verbroken met mijn vader, maar met zijn broer Bill en zijn gezin heb ik een ander deel van mijn familie leren kennen. Met hen onderhoud ik nog steeds goed contact.”

Haar identiteit waar zij lang naar op zoek was, is compleet zo geeft zij aan. „Sinds de ontmoeting met mijn vader in mei van dit jaar weet ik mijn echte geboortedatum: 1 januari 1969. Op basis van de adoptiepapieren heb ik altijd gedacht dat dat 30 januari was, dat staat ook in mijn paspoort. Het is een dag die ik nooit vierde, het voelde voor mij als een depressieve dag. Voor mij is mijn verjaardag nu echt een dag waarop ik blij kan zijn.”

Voor Carla Wisse, zangeres, danseres en actrice van beroep en sinds 2000 woonachtig in Strijen, was haar verleden lang een onbeschreven blad. „Toen ik ongeveer 20 jaar oud was en het huis uitging, kwamen opeens de vragen. Ik wilde weten waar ik vandaan kwam. Daar werd voor die tijd nooit over gesproken. Ik wist dat ik geadopteerd was, maar dat was een gegeven dat stilzwijgend werd geaccepteerd. Maar eenmaal uit huis, wilde ik meer weten over mezelf. Ik wist dat ik in Seoel was geboren, ik ben op 27 februari 1970 in Nederland beland. Mijn eerste woonplaats was Delft, waar mijn adoptievader bij Gist Brocades werkte.”

Driemaal eerder deed zij een poging om haar biologische ouders te vinden. „De eerste keer ben ik samen met mijn adoptiemoeder naar Zuid-Korea afgereisd. Ik wist in welk weeshuis ik had gezeten. Ik dacht dat ik thuis zou komen. Maar ik leek he-



▲ Carla Wisse en haar biologische vader John. FOTO SPOORLOOS

Ik leek helemaal niet op een Koreaan, dus veel mensen keken me raar aan

– Carla Wisse

lemaal niet op een Koreaan, dus veel mensen keken me raar aan. De beheerder van het weeshuis was erg onaardig en wilde helemaal niet meewerken. We hebben uiteindelijk niets gevonden. Ik dacht dat Zuid-Korea mijn thuisland zou worden, maar dat gevoel had ik totaal niet.”

Daarna ging zij met haar partner nog tweemaal terug naar Korea. „De

eerste keer werden we uit het weeshuis gezet. Maar we kwamen wel te weten dat mijn vader de naam 'Buneo' droeg. Bij mijn derde zoektocht is een documentaire voor de Zuid-Koreaanse televisie gemaakt, waarbij tien dagen is gefilmd. We zijn ook naar clubs geweest waar mijn moeder mogelijk gewerkt had. Of de documentaire wat heeft opgeleverd? Nee, ik kreeg alleen maar brieven van mannen die met me wilden trouwen.”

Eenzaam

Vorig jaar maakte zij een tekening, een huilende baby bij een Koreaanse tempel en een Amerikaanse vlag. „Lang heb ik gedaan of het goed ging met me ging, maar eigenlijk droeg ik een masker. Zo voelde ik me op dat moment, eenzaam en verlaten.”

Op basis van de dna-match heeft Carla niet alleen haar vader, maar ook haar nicht Gabby gevonden. „Zij heeft mij uiteindelijk geschreven en die correspondentie heeft aan de basis van de uitzending van Spoorloos gestaan. Oorspronkelijk zou ik alleen die familieleden in de plaats Athol ontmoeten. Maar na het opnemen van een filmpje van mij bij het huis van zijn broer, dat gedeeld werd met mijn vader, wilde hij me ontmoeten. Mijn vader bleek maar een kwartier van mijn oom en zijn gezin, in Gardner, te wonen.”

Die ontmoeting was bijzonder. „Onbeschrijflijk, ik ging helemaal kapot van binnen. Maar ik voelde dat het mijn vader was, iedere cel in mijn lijf werd gevuld met onvoorwaardelijke liefde. Zijn energie, alles wat hij

▲ Carla Wisse poseert met haar honden Bink, Papi en Bambi.

FOTO ARIE KIEVIT

Ik had de hemel gekregen, maar van de ene op de andere dag ging hij me blokkeren op Facebook

– Carla Wisse

vertelde, het voelde vertrouwd aan. Die avond was ik een stuiterbal, ik geloofde gewoon niet dat het echt was. Een dag later ging de camera-ploeg weg en heb ik zes uur lang met mijn vader bij zijn broer gesproken. Zij hadden ook zes jaar lang geen contact gehad. Hij vertelde me dat hij nooit toestemming voor de adoptie heeft gegeven.”

Enmaal terug in Nederland ging het contact verder via social media. „Ik had de hemel gekregen, maar van de ene op de andere dag ging hij me blokkeren op Facebook. Hij vertoonde bijzonder gedrag, vond dat hij gestalkt werd. Nadat ik hem gesmeekt had dat ik in zijn leven wilde blijven, heeft hij het contact kortstondig hersteld maar daarna werd ik weer geblokkeerd en is het contact verbroken. Ik kan geen vrede hebben met deze afloop. Ik moet het accepteren en hou me vast aan de gedachte dat ik ook de goede kant van hem gezien heb.”

De tv-uitzending heeft veel losgemaakt. „Na de ontmoeting met mijn vader zat ik op een roze wolk. Maar daar ben ik kort daarna vanaf gevallen. Ik heb door de beelden alles herbeleefd, maar ben blij dat ik het gedaan heb.” De zoektocht is nog niet ten einde. „Ik weet nu dat mijn moeder Park Soon Mi naar de Verenigde Staten is gegaan en op Hawaï woont. Ik blijf ook nog een halfbroer te hebben. Ik wil haar uiteindelijk vinden. Door de ontmoeting met mijn familie heb ik het gevoel dat ik mijn wortels heb gevonden. De puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen, maar er ontbreekt nog één belangrijke.”